

Lespakket Vergeten oorlog

AAN DE
SPECIALIST
JEUGD

In mei 2010 is het vijftienvestig jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Het jeugdboekenproject *Vergeten Oorlog* biedt u een unieke kans om bij deze herdenking samen te werken met de scholen in uw omgeving.

Vergeten Oorlog is bedoeld voor groep 8 en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het lespakket bestaat uit een koffer met zes jeugdboeken van bekende schrijvers over minder bekende aspecten van de oorlog en ondersteunende digitale materialen. U kunt dit pakket aan scholen in uw omgeving aanbieden.



Er zijn 1500 GRATIS lespakketten beschikbaar die alleen via de bibliotheek aan het onderwijs worden geleverd.

Voor kinderen van nu is de Tweede Wereldoorlog lang geleden en ver weg. Jeugdboeken brengen deze tijd tot leven. Vele daarvan gaan over de jodenvervolgning, het verzet en onderduiken. Om te zorgen dat ook andere belangrijke aspecten van de Tweede Wereldoorlog niet worden vergeten nam het schrijversgenootschap voor historische kinderboeken 'Schrijvers van de Ronde Tafel' het initiatief voor *Vergeten Oorlog*.

Zes jeugdboeken

Tot aan het voorjaar van 2010 verschijnen er bij uitgeverij Leopold zes nieuwe jeugdboeken over vergeten onderwerpen van de Tweede Wereldoorlog: de bombardementen op Rotterdam en Middelburg, Sinti en Roma, dwangarbeid, de Tweede Wereldoorlog in Suriname, kinderen van 'foute' ouders en Duitse militairen en de Tweede Wereldoorlog in landen waar nieuwe Nederlanders vandaan komen zoals Marokko, de Nederlandse Antillen, Irak en China. Samen met de Schrijvers van de Ronde Tafel ontwikkelt Cubiss een lespakket rond deze boeken.



Lespakket Vergeten Oorlog

De doelgroep is groep 8 van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het lespakket bestaat uit:

- Een koffer met zes boeken
- Educatief materiaal voor in de klas
- Website www.vergetenoorlog.nl met docentenhandleiding, interactieve opdrachten, informatie over de boeken en de schrijvers én informatie over de vergeten onderwerpen.



Meedoen

Scholen kunnen alleen aan het project deelnemen via hun bibliotheek. Scholen die zich aanmelden voor een pakket (1 per school), geven de contactpersoon en het adres van de bibliotheek door. De lespakketten worden verstuurd naar de bibliotheken zodat de scholen de koffer daar in april 2010 kunnen ophalen. Het lesmateriaal is dan ook beschikbaar op www.vergetenoorlog.nl.

Als bibliotheek kunt u rond het ophaalmoment een manifestatie organiseren in het kader van 65 jaar bevrijding.

Wilt u scholen in uw omgeving voorzien van een lespakket? Meld uw bibliotheek aan via klantenservice@cubiss.nl, o.v.v. Project Vergeten Oorlog, adresgegevens van de bibliotheekvestiging en de naam en het e-mailadres van de contactpersoon bij de bibliotheek. U ontvangt dan een digitale folder om naar uw scholen te versturen. U kunt in de e-mail ook uw bestelling voor de bibliotheek doorgeven (1 lespakket per bibliotheek. Prijs € 110,-).

De eerste 1500 exemplaren van het lespakket zijn gratis. Scholen die daarna worden aangemeld of extra lespakketten willen bestellen betalen € 110,- per pakket.

Vergeten Oorlog is een project van de Schrijvers van de Ronde Tafel, in samenwerking met Cubiss en uitgeverij Leopold. Het project wordt ondersteund door de Stichting Jaap ter Haar en is mede mogelijk gemaakt door de Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII van het ministerie van VWS.



Lespakket Vergeten Oorlog

De doelgroep is groep 8 van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Het lespakket bestaat uit:

Een koffer met de boeken:

- Bommen op ons huis - Martine Letterie
- Opgejaagd - Lydia Rood
- Vergeten Oorlog - Schrijvers van de Ronde Tafel
- Werken voor de vijand - Arend van Dam
- Kamp in de jungle - Joyce Pool
- Oorlog in de klas - Theo Engelen

en educatief materiaal voor in de klas

De website www.vergetenoorlog.nl met:

- Een docentenhandleiding
- Interactieve opdrachten
- Informatie over de boeken en de schrijvers
- Informatie over de vergeten onderwerpen



Als symbool voor het project Vergeten Oorlog dient de koffer, het voorwerp waarmee miljoenen tijdens de oorlog onderweg waren, naar de kampen en op de vlucht.